

ERASMUS+tur til Lüchow, Tyskland fra den 14/11-19/11-2021

Mandag

*Vi startede med at tage hen på skolen og så fik vi en rundvisning af en tysk elev.
I starten var jeg virkelig nervøs men vores "guide" var sød og jeg kom hurtigt i snak med hende.
Bagefter viste hun os rundt i byen. Rundvisningen endte ved et tårn hvor der var en der fortalte os om hvordan tårnet engang havde været en borg og at den havde været brændt ned.
Vi mødte også borgmesteren der havde lavet en hel præsentation om byen. Det var en meget lang præsentation og den var på tysk så det var lidt svært, men det var okay.
Efter frokost tog vi hen på et biogasanlæg og blev rundvist der.
Så tog vi bussen videre hen på en losseplads og de sorterer helt anderledes end i Danmark.
Så tog vi tilbage på hotellet vi var meget trætte efter en lang og indtryksfuld dag.*

Tirsdag

*Vi skulle ud til en skov, hvor der boede ulve. Vi blev guidet af en dame der fortalte os om ulve og hvordan de levede.
Så tog vi ind i en lille hyggelig by hvor vi fik den bedste pizza jeg har fået i lang tid. Bagefter fik vi lov til at gå rundt og se byen.
Efter det tog vi hen til et naturområde hvor vi fik fortalt noget om skoven og bævere og her lavede vi en leg der viste nogle principper hovedfødekæden.
Da vi tog bussen tilbage kom vi i snak med nogle fra de andre lande for første gang. De var supersøde og senere gik vi sammen ned og handlede ind.*

Onsdag

*Onsdag startede vi med at besøge et sted, hvor at der skulle have været atomaffald, men der havde været så stor folkemodstand at de havde givet op. Vi fik en rundvisning af en der selv havde været med til protesterne.
Bagefter gik vi hen på en legeplads hvor vi hyggede os og lærte hindanden endnu bedre at kende.
Så tog vi hen på et museum om grænselandet. Der lærte vi en del om Tysklands historie.
Vi fik tidligt fri onsdag så vi tog hen på et sted for unge og spillede spil og snakkede.
Da vi kom hjem til hotellet onsdag spillede vi alle sammen kort.*

Torsdag

*Vi tog ud og se en by hvor alle husene var blevet bygget i en cirkel. Det hele var meget gammeldags og småt.
Så tog vi ud og så et gammelt vagttårn fra Murens tid. Vi blev guidet af en der selv havde oplevet det da muren var der og det var ret spændende.
Bagefter tog vi tilbage på hotellet og spillede kort. Og herefter gik alle pigerne ind på et værelse og gjorde sig klar sammen. Vi hyggede og snakkede og der blev lånt make up frem og tilbage.
Så var der fest og alle havde det virkelig fedt. Vi fik overrakt et diplom og fik pizza igen...
Bagefter på hotellet var der hygge og alle var sammen om at spille kort.*

Fredag

Fredag var nok den sorgeliste dag. Folk var hede af, at vi skulle sige farvel til hinanden og at vi måske ikke kom til at se hinanden igen. Der var nogle der græd og alle virkede nedtrykte. Folk klagede over, at det kun var en uge og de ville ønske det var længere tid vi havde sammen. Jeg savner det hele, hotellet, vennerne og alle oplevelserne.

Lavet af Frida S.Y