

## Erasmus Polen 24.- 29. April 2023

Mandag- mandag morgen landede vi i Warszawa og vores værtsfamilie stod klar med flag. Derefter kørte vi hjem til deres hus, hvor vi fik et værelse. Så tog vi toget ind til Warszawa, hvor vi skulle se noget der hedder “the city point” oppe i Kulturpaladset i byen. I tårnet kunne man se hele Warszawa og det var meget smukt.

Tirsdag- tirsdag skulle vi præsentere vores præsentationer, og se de andre Erasmus-elever præsentere. Efter det fik vi noget polsk mad på præsteskolens som vi var på og præsenterede selv. Efter vi havde spist skulle vi ind og se den gamle del af Warszawa, hvor vi skulle spille noget der hedder “ Old town city game”. Igennem det spil fik vi oplevet mange dele af den gamle by som man måske ikke ville have oplevet ellers.

Onsdag- onsdag fik vi en rundvisning på den polske skole, og derefter



havde vi en lektion engelsk på den polske skole. Efter det skulle vi ud og gå i en skov der hedder “kampinos” og vi gik ca 10km. Vi skulle lede efter dyrefodspor i skoven og bestemte træer og blade.

Torsdag- torsdag skulle vi på et science museum, Copernicus Science Centre, inde i Warszawa, hvor vi skulle se nogle udstillinger, bl.a “The future is today”.

Og vi skulle også lave nogle farveforsøg inde i et laboratorie. Efter det skulle vi ud og spise på restaurant, hvor vi fik polsk mad. Efter vi havde spist skulle vi ud og kigge efter fugle tæt på en bro, og så skulle vi tælle hvor mange fugle vi fandt.

Fredag- fredag morgen skulle vi mødes på skolen, hvor vi havde tysk. Efter det skulle vi bygge et insekthotel. Efter det skulle vi lave et mindmap om hvad vi havde lært af fx hinandens præsentationer og det fælles program, og hvad vi kunne tænke os at tage med tilbage til Danmark af gode ideer, som kan gøre en forskel og så skulle vi til at sige farvel.

Lørdag- lørdag skulle vi sige farvel til den familie vi boede hos og så skulle vi køre hen til lufthavnen. Og så var vi hjemme igen i Danmark.

Camille 7.Y