



Erasmus Polen 24.- 29. April 2023

Dag 1 (mandag)

Jeg stod op kl. 03.45 for at blive hentet af Milla og hendes far klokken 05.00. Vi kørte ud til lufthavnen og var alle meget spændte, gad vide hvordan det skulle være at bo hos en polsk familie. Vi ankom i lufthavnen klokken 06.00, og derefter gik vi op til security. Efter security kom vi ud i Tax-Free, hvor vi fandt et sted at sidde. Vi fik lige aftalt hvad planen var, og så havde vi en time i lufthavnen til at gå lidt rundt. Vi fik noget lækker morgenmad fra Joe and the Juice og Espresso-house. Derefter var det bare ud mod gaten. Vores fly var 20 min forsinket, så Anne kom med den gode ide, at vi altså lige skulle lære at spille lidt kort. Vi kom sikkert ind i flyet og fik vores pladser. Lily og jeg skulle sidde allerbagest, vi fik sovet lidt, hørte lidt musik, fik læst i en bog og bare slappet af.

Vi kom endelig til Warshawa. Vi var alle meget spændte og blev mødt af vores værtsfamilier, som stod klar med flag og skilte, hvor der stod velkommen. Vi fik sagt hurtigt farvel til Anne, Jesper og de andre piger og pænt goddag til Maja og hendes far. Så kørte vi ud til Majas hus, som lå 20 min væk fra Warshawa. Vi fik et rart værelse, hvor vi kunne få lov til at pakke ud. Efter det kørte vi til Warshawa, hvor vi var på museum, i shoppingcentre, den gamle by og meget mere.

Dag 2 (tirsdag)

Vi stod op kl. 06.45. Vi var meget trætte, for dagen før havde været fyldt med fantastiske oplevelser, og vi var først hjemme klokken 21.00. Vi fik gjort os klar, fik lækker morgenmad af Majas mor og valgte lækre snacks til dagen. Efter det blev vi kørt i skole og blev sat af ved det en slags præstegård, et præsteseminarium, hvor vi skulle holde vores præsentation og lære de andre fra Portugal, Grækenland, Polen, Tyskland og Tyrkiet at kende. Vi startede med at høre præsentationer fra de andre lande, og vi fik også goodiebags med lækre ting. Bagefter lavede vi nogle sjove lege, hvor vi fik snakket sammen og lært hinanden bedre at kende. Vi fik også lært en polsk dans, som de brugte meget på den polske skole. Da vi var færdige, fik vi frokost, og så skulle vi til den polske hovedstad Warshawa. Vi blev hentet af en bus og hele Erasmus

holdet kørte mod Warshawa. Da vi var kommet stoppede vi ved den gamle by, hvor vi skulle lave nogle opgaver. Vi blev delt i grupper, så der var en fra hvert land, og så skulle vi gå rundt i den gamle by og løse opgaver ved nogle særlige seværdigheder. Vi fik snakket en del med forskellige mennesker, set nogle særlige ting og løste nogle spændene opgaver. Så var skoledagen slut, og vi blev hentet af vores værtsfamilier og havde flere spændende oplevelser med dem resten af dagen.

Dag 3 (onsdag)

Vi stod op klokken 06.00, og havde den samme morgenrutine som de andre dage. Denne dag gik vi selv i skole. Da vi var ankommet til skolen, fik vi en rundvisning på hele skolen. Det var ikke en særlig stor skole, men det var fedt at lære noget om det polske skolesystem. Herefter skulle vi have en polsk engelsktime. Vi lavede nogle opgaver og fik også snakket med elever fra de andre lande. Da vi var færdige skulle vi ud og besøge en polsk urskov. Vi skulle køre i bus i halvanden time. Da vi kom hen til urskoven, stod der allerede en natur-guide klar. Han havde planlagt forskellige opgaver, som vi skulle lave. Vi blev igen delt i hold, og så gik vi en cirka 7 km gåtur. Da vi havde samarbejdet med de andre elever og løst opgaverne, endte vi ved en hytte, hvor der var bål. Man kunne få suppe og riste polske pølser og vi fik hygget med flere af de andre elever og ellers slappede vi bare af. Vi fik lige samlet op på opgaverne fra skoven og fik taget et fælles billede. Da vi var færdige, gik vi ind i bussen og kørte tilbage til skolen. Så havde vi tre timer til at være sammen med værtsfamilierne. Man kunne nå at tage et bad, få sluppet af og spist lidt. Da klokken blev 18, havde vi en aftale med nogle af de andre elever om at vi skulle ud at bowle. Det var noget, vi selv havde arrangeret, og det var virkelig hyggeligt. Efter det var klokken mange, Lily og jeg lavede lidt mere med værtsfamilierne, og så kørte vi hjem og var godt trætte.

Dag 4 (torsdag)

Denne dag stop vi op kl. 05.30, vi lavede den daglige morgenrutine. Efter vores rolige morgen skulle vi skynde os i skole, for vi skulle nemlig på en bustur til Warshawa. Da vi havde sovet dårligt, kunne vi få en lur i bussen, ellers var det en virkelig fin bustur med en masse flotte ting, man kunne se på vejen. Da vi stoppede, skulle vi ind og se et virkelig fint science museum, "Copernicus science Center". Det mindede lidt om

Eksperimentariet i Danmark. Vi fik en workshop om kommunikation, og ellers var der bare "fri leg". Vi fik snakket lidt med nogle elever fra de andre lande, og ellers fik vi bare kigget lidt rundt. Vi fik også lavet nogle sjove ting med nogen fra de andre lande. Da vi var færdige var det lige omkring frokosttid, kørte vi hen til et sted, hvor man kunne få rigtig polsk, traditionel mad. Bagefter kørte vi videre ned til en flod, hvor vi skulle kigge på forskellige fugle og natur. Herefter var vi lidt trætte, men vi lavede igen nye spændende ting med værtsfamilierne.

Dag 5 (fredag)

Vi kom i skole og havde tysk undervisning. Efter det skulle vi have en anden workshop, hvor vi byggede insekthoteller, det tog rimelig lang tid. Vi skulle være på hold med dem, vi boede hos. Jeg var på hold med Lily og Maja. Vi fik dog ikke lavet vores insekthotel færdig. Så gik vi over til præsteseminariummet, hvor vi fik frokost. Så skulle vi sige farvel, og der blev holdt forskellige taler. Vi fik diplomer og fik sagt farvel og krammet alle. Vi lavede også den polske dans igen. Det var virkelig sørgeligt. Resten af dagen hyggede vi med værtsfamilierne, Lily og jeg var bl.a. ude og genbrugshoppe med Majas søster. Det var en virkelig hyggelig eftermiddag. Da vi kom hjem, var klokken mange, vi fik pakket, selvom det var lidt svært at få lukket kufferterne.

Dag 6 (lørdag)

Lørdag var det den sidste dag, og vi skulle hjem. Da vi ikke havde været særlig meget sammen med Anne og Jesper og de andre piger i løbet af ugen, havde vi aftalt, at vi skulle på en hyggelig cafe sammen, inden vi skulle til lufthavnen. Vi stod op klokken 06.30, vi fik pakket vores ting helt ned og sagt ordentlig farvel til Majas ene søster og hendes mor. Og så kørte vi mod lufthavnen sammen med Maja, hendes far og hendes anden søster. Vi satte Majas søster af på vejen og fik også sagt farvel til hende. Efter det mødtes vi med de andre på Anne og Jespers hotel, vi fik sagt farvel til værtsfamilierne, og så var vi på en hyggelig cafe. Så havde vi en time til at gå lidt rundt i Warshawa, og det var virkelig hyggeligt. Herefter blev vi hentet af en taxa, og så kørte vi ud mod lufthavnen.