



## Erasmustur til Tyrkiet fra den 9. - 13. maj 2022

„Umweltfreundliches Europa - Die Zukunft beginnt jetzt“ er et projekt, hvor man lærer om klimaet og hvordan vi kan gøre Europa mere klimavenligt. Der er 6 EU-lande med og 6 skoler. En del af projektet går ud på at møde nogle nye mennesker og få venner fra andre lande. Jeg har været i tyrkiet.

## Mandag

Mandag startede vi ude på den tyrkiske skole, hvor vi skulle præsentere en fremlæggelse vi havde lavet hjemmefra. Temaet for turen til Tyrkiet var madspild, så vores fremlæggelse skulle handle om hvordan man kan gøre noget madskrald spiseligt, fx appelsin eller løg skræller. Præsentationen gik supergodt.

Bagefter fik vi en rundvisning på skolen af de tyrkiske elever. De havde svømmehal og en lille zoo. Det var en kæmpe privatskole.

Så var der frokost og kantinen var meget anderledes end vores spisesal. Alle fik præcis den samme mængde mad og der var en masse larm.

Efter vi havde spist tog vi hen til en gammel ruinby, der lå højt oppe i bjergene og udsigten var vildt flot.

## Tirsdag

Tirsdag startede vi med at tage ud til et virkelig flot vandfald. Det var nærmest i en hule og man var omringet af sten, planter og vand. Så tog vi hen til et amfiteater, hvor akustikken var så god, at når man stod på scenen behøvede man ikke en mikrofon og nogle af de portugisiske børn lavede en sangleg så vi kunne opleve hvor god akustikken var.

Herefter var det tid til vandfald nummer to det var i en lille by med en masse butikker. Det var også virkelig flot og vandet var helt blå. Bagefter tog vi hen til en gammel hyggelig by, hvor der nogle steder var glas man gik på. Under glasset kunne man se udgravninger af ruiner fra en gammel antik by, der havde ligget der tidligere.

Så tog vi hjem efter en lang dag.

## Onsdag

Onsdag startede vi med at plante blomster på den tyrkiske skole. Hver elev fik en blomst. Så skulle vi lave et lille hus til hjemløse katte og hunde.

Herefter kørte bussen videre til et sted hvor de lavede maskiner der kunne få madaffald lavet om til kompost på 24 timer. De havde forskellige kompostmaskiner - f.eks en der brugte strøm og en der var en motionscykel, som lavede maden om til kompost, når man cyklede.

## Torsdag

Torsdag startede vi med at have en konkurrence om hvem der kunne samle mest skrald på en strand. Man skulle være sammen med en fra et andet land og jeg var sammen med en fra Polen. Efter det var vi ude og besøge en klimafestival, hvor vi blandt andet skulle lave en masse konkurrencer, hvor vi skulle bevæge os. Så lærte vi hvordan man laver surdej og vi så en masse små boder, hvor de fortalte om klimafaglige ting f.eks om sæler og skildpadder der uddør, hvis vi ikke gør noget.

Så så vi et sidste vandfald der kom ud fra en klippe.

Sidst på dagen var der farvelfest, hvor vi skulle sige farvel til alle vores nye venner.

Vi spiste på en fin restaurant og fik lækker mad og til sidst dansede vi.

## Fredag

Fredag skulle vi hjem. Det var virkelig ærgerligt, at sige farvel til alle de nye venner. Vi tog afsted fra hotellet kl.12.40 og så var vi på flyet hjem til Danmark.

Lavet af Frida 8.Y