

## Tyrkiet den 8. - 13. Maj 2022

### Søndag:

Vi mødtes i lufthavnen kl 7, hvor vi så gik hen for at aflevere vores bagage. Derefter ventede vi ellers bare på vores fly. Vi fløj ca. 09:40, og landede kl 14:00 dansk tid. Hvilket svarer til kl 13:00 tyrkisk tid. Vi blev hentet af Mehmet, den tyrkiske lærer, i lufthavnen, og så blev vi kørt til vores hotel.

Vi tog derefter på stranden, hvor vi mødtes med tyskerne som også lige var ankommet. Vi spiste også aftensmad med dem. Om aftenen forberedte vi os på fremlæggelsen om madspild, som vi skulle lave på den tyrkiske skole om mandagen.

### Mandag:

Vi skulle op ved 8 tiden, så vi kunne køre ud på skolen, hvor vi skulle fremlægge de præsentationer vi havde lavet hjemme i Danmark, om madspild. Vi blev hentet i bus efter vi havde spist og så kørte vi ellers bare ud til skolen. Vi mødtes og snakkede med nogle af eleverne fra skolen inden vi skulle fremlægge. Efter vi havde fremlagt fik vi rundvisning på skolen. Da vi var færdige på skolen, tog vi ud for at se en gammel antik ruinby oppe i bjergene sammen med nogle af de andre elever.

Vi sluttede dagen af med at spise sammen med alle de andre elever.

### Tirsdag:

Vi spiste morgenmad med de andre elever og så blev vi hentet af en stor bus som kørte os ud for at se et stort vandfald sammen med alle andre elever. Efter vi havde været ved vandfaldet i noget tid tog vi videre til et stort amfiteater. Derefter var det ellers bare videre til et nyt vandfald, men det var lidt anderledes, fordi det var lidt lavere, men der løb meget mere vand igennem. Efter vi havde set alt det, blev vi kørt tilbage til hotellet, hvor vi snakkede og hyggede med de andre elever indtil vi skulle sove.

### Onsdag:

Vi skulle ud på skolen igen for at se nogle workshops omkring gadedyr og sådan nogle blomsterfrøkugler, som man kan kaste, så der gror blomster. Vi plantede også selv blomster og fik mere rundvisning i de forskellige lokaler. Der var f.eks et lokale hvor de byggede robotter og et hvor de lærte russisk. Efter det skulle vi ud til en virksomhed som fokuserer på genbrug af madvarer og madrester. De viste os en maskine der gjorde at man kunne lave kompost hurtigere end hvis man bare lægger det i en bunke i baghaven. Faktisk kunne den lave kompost på 24 timer. Om aftenen var vi i tyrkisk hamam, hvilket er en form for spa.

### Torsdag:

Vi mødtes nede på stranden, hvor vi skulle samle skrald sammen med alle de andre elever. Efter vi havde samlet skrald i en lille time, tog vi ud til en stor miljøfestival, hvor vi så boder med forskellige måder og metoder til at gøre verden mere miljøvenlig. Da vi var færdige med det, så vi endnu et stort vandfald. Da vi kom hjem blev der holdt en stor afslutnings fest hvor vi spiste mad, sang og dansede. Da vi var færdige med at spise tog vi ud og var sammen med nogle af de andre børn.

### Fredag:

Vi skulle ikke lave noget fagligt fredag. Det var bare hjemrejsedag. Vores fly fløj om eftermiddagen så vi slappede bare af, badede og sagde farvel til alle. Så kørte vi ud til lufthavnen hvor vi ventede på vores fly. Vores fly var forsinket, men vi landede ved 8 tiden, hvor vi sagde hej til vores forældre og farvel til Anne og Jesper.

Det var min Erasmus tyrkiet tur 2022.

Lavet af Carl 7.Y